

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine

2 Februari 2016

Vasten





St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; 030 – 293 08 79 | ma-vr: 9-12 uur | antoniusvanpadua@hotmail.com



St. Dominicuskerk

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht; 030 – 293 52 45 | ma-vr: 9-12 uur | secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl



St. Jacobuskerk

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht; 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur | mail@rkzuilen.nl



St. Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 | 1 okt. – 1 mei: wo. en vr. 14 – 16 uur | draaiwegkerk@planet.nl



St. Nicolaas- en St. Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht; 030 – 244 13 19 | ma-do: 9-16 vr: 9-12 uur | rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl



St. Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht; 030 – 261 12 52 | ma-vr: 10-12 uur | secretariaat@sint-rafael.nl

Colofon

Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Interim Hoofd- en eindredactie: Armand Heijnen

Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen

Tekstbijdragen: Nol van Beek, Bernadette van Dijk, Elizabeth van Dis, Werend Griffioen, Ton Huitink, Anja van Leusden, Charles Vrencken, Gerrit Jan Westerveld,

Traffic: Nol van Beek

Vormgeving: Marijke Herber

Druk: Van Horssen OJ Service BV

Oplage: 3900

Contactadres:

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

Advertenties:

Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo'n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.

Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op dinsdag 15 maart 2016. Copy hiervoor moet binnen zijn bij het secretariaat uiterlijk op maandag 22 februari.

Het parochiebestuur

Pastoor Huitink (voorzitter)

Robert Stok (secretaris)

Joop Schwartz (personeelszaken)

Bert Vermeulen (gebouwen)

3 Vacatures

Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie

Nol van Beek

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht.

030 – 244 13 19

secretariaat@sintludgerus.nl

www.sintludgerus.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9 – 16 uur

Pastoor

Drs. A.J. Huitink: pastoorutrecht@gmail.com ;

telefonisch via centraal secretariaat.

Priester-assistent:

Koos Smits: p.ksmits@kpnmail.nl

tel.: 06 – 1523 2729

Pastoraal werker:

Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl,

tel.: 030 – 2963078.

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19

Voor **noodgevallen** kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie hierboven).

Beste parochianen,

Een extra bord

De stroom vluchtelingen naar Europa zorgt voor zeer diverse emoties . Over de ingewikkelde situatie van dit moment schreven de Nederlandse bisschoppen voor het kerstfeest een brief, Herbergzaam Nederland. Zij roepen de christenen op om gastvrijheid te tonen; vreemdelingen zijn geen dossiers maar mensen met hun verhaal.

Gastvrijheid is een menselijke opdracht. Voedsel, onderdak en vriendschap voor de reiziger geeft je ook vanuit het besef dat je zelf in de situatie kan komen waarin je aangewezen bent op een ander. Gastvrijheid speelt in de christelijke traditie een belangrijke rol speelt en de bijbel biedt een rijke bron voor inspiratie. In het verhaal van Abraham, die drie vreemde mannen uitnodigt in zijn tent en hen een

rijke maaltijd voorzet, blijken de vreemdelingen een zegen voor de gastheer en zijn vrouw, die horen dat zij ondanks hun hoge leeftijd een kind zullen krijgen. Direct daarna staat het verhaal van de vernietiging van Sodom en Gomorra, de samenleving , die vreemdelingen misbruikt (Genesis 18 en 19).

Mozes spreekt bij het leven in het beloofde land over ruimte voor vreemdelingen, weduwen en wezen: zij hebben recht op een deel van de oogst (Deuteronomium 24:17-21).

Het volk Israel, dat zelf slaaf is geweest, wordt gemaand goed te zijn voor vreemdelingen omdat het weet wat een vreemdeling meemaakt (Exodus 23:9).

Lucas meldt ons bij de geboorte van Jezus dat er voor Hem geen plaats is in de herberg (Lucas 2:7). En Mattheus vertelt dat Jezus kort na zijn geboorte moet vluchten omdat koning Herodes hem wil doden (Mattheus 2:13-23). Jezus laat zelf Gods gastvrijheid zien in zijn omgang, maaltijden, met mensen die worden gemeden (Lucas 19:1-10).

Jezus raadt zijn leerlingen aan gasten te vragen die hen niet zullen terugvragen: armen, gebrekkigen kreupelen en blinden. Dat zal hen tenslotte zelf ten goede komen (Lucas 14:12-14).

Deze opdracht tot gastvrijheid bewaren monniken in hun leefregel over het onthaal voor elke vreemdeling in het klooster, alsof hij Christus zelf is.

In het verhaal van Jezus' vrienden onderweg naar Emmaus wordt de vreemdeling , die zij thuis uitnodigen, hun gastheer. Hij opent de treurende mannen de ogen voor een nieuwe toekomst (Lucas 24:13-35). Ook uit andere bronnen vernemen we dat onder de eerste generaties christenen gastvrijheid in hoog aanzien staat; zonder dat we het weten halen we engelen in huis (Hebreeën 13:1).

Misschien bent u iemand die kan meepraten over soortgelijke zegenrijke ontmoetingen. Dan wens ik u de moed toe om uw ervaring met anderen te delen. Ik wens u ook de kracht om verder te gaan in de lijn van wat ons is geleerd om onze tafel - letterlijk en figuurlijk- met een extra bord te dekken.



Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker St. Ludgerusparochie

The Piano Player

Nol van Beek is een ervaren pianist met een zeer brede muzikale belangstelling. Waar mensen in een informele sfeer bijeen zijn zorgt hij voor onderhoudende en muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Telefoon: 06-29065822
Mail : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl



Scan deze QR code

SCHILDERSBEDRIJF JOH VAN DOORN DE BILT B.V.

TEL. 030-2200109 WWW.JOHVANDOORN.NL



st barbara
R.K. BEGRAAFPLAATS

**Begraafplaats
St. Barbara**

Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
t 030 251 56 15

www.begraafplaats-sintbarbara.nl

Verhalen uit de buurt

Er is geen plek voor haar

Ik kan Bella al een tijd niet bereiken. Haar huis ziet er verlaten uit en als ik haar opbel krijg ik steeds de voicemail. Ik begin me een beetje zorgen te maken. 'Wat zou er aan de hand zijn?' Net als ik op het punt sta contact te zoeken met haar familie wordt ik door haar gebeld. De volgende middag zit ik bij haar op de bank met een kop koffie. 'Bella ik heb je gemist', zeg ik. 'Ik begon me een beetje zorgen te maken omdat ik je niet kon bereiken.' Bella neemt een slok koffie en zegt: 'Oh sorry, ik had weer ruzie met Ad. Ik trok het niet meer en ben weggegaan. Ik heb me simkaart gebroken anders blijft hij me lastig vallen.' Er volgt een onsamenhangend verhaal over de aanhoudende ruzies met haar man. Tijdens het gesprek valt het me op dat Bella steeds over haar wang wrijft. 'Ik heb zo'n kiespijn', zegt ze. Ze laat me haar mond zien waar meer gaten dan tanden inzitten. Haar linker kies lijkt er bijna uit te vallen en dat is een heel naar gezicht. 'Oh wat ziet dat er pijnlijk uit. Volgens mij moet je dringend naar de tandarts', zeg ik. Ze knikt en zegt: 'Ja klopt... maar dat kan niet. Ik zit bij een tandarts voor (ex-)daklozen, maar die willen me niet meer helpen.' Bella vertelt dat ze een paar keer een afspraak is vergeten en nu € 80,- boete moet betalen. Ik zeg: 'Volgens

mij kan je hier echt niet mee wachten. Zal ik proberen om een aanvraag te doen bij een fonds van de kerk?' Bella kijkt me verwachtingsvol aan. 'Kan dat?' De volgende dag gaan we samen naar de tandarts. Zij op haar scooter en ik fiets er naast. Als we binnenkomen zegt Bella: 'Mevrouw ken ik hier effe naar de w.c.?' Bella wordt meegenomen naar achter en ik ga in de wachtkamer zitten. Bella blijft even weg en komt even later terug met haar hand voor haar mond. Het is blijkbaar al gebeurd! Ze ploft naast me op een stoel. 'Ahh verschrikkelijk... Wat doet dit vreselijk veel pijn.' Ik pak haar hand vast en zeg: 'Gaat het?' Ze knikt en zegt: 'Hij is er uit, dat is het belangrijkste.' Samen gaan we richting Hoograven. 'Hé, waar was jij eigenlijk toen mijn kies getrokken werd?', vraagt ze. 'Ik had je hand willen vasthouden.' Ik zeg: 'Oh sorry! Wat vervelend... Je was naar het toilet en het was gebeurd voor ik er erg in had.' Bella lacht en zegt: 'Maakt niet uit wijffie. Ik ben je zo dankbaar. Wat had ik zonder jou gemoeten? Bedankt! In Jezus' naam bedankt!'

Elizabeth van Dis, buurtpastor bij Stichting Buurtpastoraat Utrecht in de Rietveldbuurt in Hoograven

Voor reacties: 0645400498/ e.vandis@buurtpastoraatutrecht.nl



Waarom wachten tot het laatste moment? Maak nu alvast kennis met Barbara.

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak 'zo ver weg'. Toch kan het verlichting geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van gedachten wisselen over uw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk op www.barbarauitvaart.nl



Aswoensdag, begin van

Dit magazine verschijnt vlak voor Aswoensdag. Het begin van de Veertigdagentijd. De dagen voorafgaand aan Aswoensdag worden door vele mensen gebruikt om de bloemetjes buiten te zetten met het vieren van Carnaval. Ongetwijfeld zult u weten dat het carnaval een uitbundig en dus feestelijke voorbereiding is op de meer ingetogen en sobere dagen die vanaf Aswoensdag de Vastentijd wordt genoemd. De tekst van deze column is grotendeels overgenomen van het bisdom Roermond.

- Door Pastoor Ton Huitink-

Aswoensdag

Op Aswoensdag worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd. Maar waarom wordt hierbij as gebruikt?

De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroeger eeuwen om aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak en as zitten', is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer weten. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Zo bekennt Abraham tegenover God: „Ofschoon ik maar stof en as ben.” (Gen 18,27). De heilige bisschop Johannes Chrysostomos (344-407) spreekt zijn gelovigen aan

met „stof en as” als beeld van menselijke vergankelijkheid. En de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) noemt zichzelf „een zwakke mens, van as tot as, van leem tot leem”.

Liturgisch ritueel

Met het liturgisch asritueel heeft de Kerk - aan het begin van de lente -

mogelijk voorchristelijke gebruiken willen kerstenen. Nog altijd worden in deze periode in met name Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In vroegere tijden

waste men ook met as en kende men de zuiverende werking ervan. Niet al die gebruiken passen nog in de huidige tijd. Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren. In onze tijd, waarin veel mensen denken zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as in herinnering dat ieder mens vergankelijk is. De tekst bij uitdelen van het askruisje luidt niet voor niets: „Je bent stof en tot stof keer je terug” (Gen, 3,19). Alles gaat voorbij. God alleen blijft. Oftewel: „Bekeer u! Heb geloof in de goede Boodschap”. (Mc 1,15). Bezin je op waar je mee bezig bent en kies dát, waar het in het leven echt om gaat.

Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen is in latere tijden vereenvoudigd



de Veertigdagentijd

tot het askruisje, zoals dat tegenwoordig in de kerken wordt uitgedeeld. Het altaarmissaal laat echter nergens het woord askruis vallen. Er wordt gesproken over het opleggen van de as, een veeg, een vlek, desnoods het hele hoofd vol. „Erkennen dat we stof en as zijn,“ zoals een gebed uit de liturgie zegt.

Vastentijd

Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan Pasen. In deze periode worden christenen geacht zich door te vasten voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest, de verrijzenis van Christus, de triomf van het eeuwige leven op de dood.

Tijdens de veertigdagentijd nemen sommigen zich voor om geheel vrijwillig bijvoorbeeld weinig of geen alcohol te drinken, niet te roken of om anderszins te vasten. De christen kan hierdoor meer ruimte creëren voor God en de noden van de mensen en voor zichzelf nieuwe doelen en motieven in het leven vastleggen.

Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van het christelijke vasten. Met het uitsparen van eten en/of luxe goederen komt geld vrij voor goede doelen. Vandaar dat in deze periode de Vastenactie plaatsvindt, de kerkelijke geldinzamelingsactie voor de misdeelde medemens in de ontwikkelingslanden.

In onze stadsparochies willen we het Adventsproject voortzetten. De kern van dit project is de ondersteuning aan de taalkennis van vluchtelingen. U bijdrage zal worden aangewend om de taalcursussen mogelijk te maken. We hebben in onze stad hier al mooie voorbeelden van gezien en willen blijven bijdragen middels het Adventsproject dat nu overgaat in het Vastenproject. We rekenen op uw welwillende bijdrage. Elders in dit blad treft u meer informatie aan over het Vastenproject.

Ik wens u een gezegende Vastentijd toe.

Dank

Het was de 27^e december een afscheid met ook iets feestelijks. Niet alleen omdat we nog eens 'Lang zal ze leven' voor Lida Ritzer konden zingen, maar ook omdat we met zovelen bij elkaar waren, om elkaar te bemoedigen, bedanken en om te proosten. Ik was ontroerd. Om zoveel betrokkenheid, om zoveel kaarten, briefjes, cadeautjes, woorden ook die me werden toevertrouwd die ik soms in 14 jaar in Zuilen nog niet had gehoord. Over de betekenis die onze geloofsgemeenschap heeft, of over specifieke vieringen of activiteiten waar iemand 'aan is blijven hangen'. Wie ik nog niet persoonlijk heb kunnen bedanken, wil ik graag hier alsnog mijn dank brengen, voor de aanwezigheid, het zingen van liederen die mij dierbaar zijn, voor bloemen, het meewerken in stilte aan een mooie dag, en meer.

Soms weten we met ons allen niet welke wegen we zullen gaan in de toekomst. Maar het Tweede Vaticaans Concilie spoorde ons aan Gods volk onderweg proberen te zijn. Goede reis!

Bernadette van Dijk

Taalonderwijs aan vluchtelingen

- Door Gerrit Jan Westerveld -



Voortdurend worden we geconfronteerd met berichten over vluchtelingen die in Europa hun heil zoeken. Ook in Utrecht komen regelmatig mensen aan die hopen dat ze hier veilig zijn. Sinds verleden jaar is daarom bij ons de opvang van mensen die een asielaanvraag hebben gedaan uitgebreid. Een aantal vluchtelingen heeft van de overheid toestemming gekregen zich in Nederland te vestigen. Deze mensen krijgen te horen dat integratie in de samenleving van levensbelang is. Zij doen daarvoor een zogenaamd inburgeringstraject. Om hier goed te kunnen leven is kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk; hoe beter iemand de taal spreekt, hoe groter de kans op slagen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. In Utrecht wordt

vluchtelingen op verschillende manieren, afhankelijk van de leeftijd de Nederlandse taal geleerd. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er de taalschool Het Mozaïek. Kinderen uit het buitenland worden er voorbereid op meedoen in de Nederlandse basisscholen. Op de taalschool zitten kinderen van 30 tot 40 nationaliteiten. Vrijwel wekelijks komen er nieuwe kinderen op deze school. Voor de meesten geldt dat ze plotseling uit hun vertrouwde omgeving, ergens in het buitenland, zijn gerukt en overgeplaatst naar Nederland, wat vaak voor psychische problemen zorgt. De school probeert daar rekening mee te houden door bijzondere begeleiding met o.a. een spel therapeut en een heldere structuur van het programma die het gevoel van veiligheid vergroot.

De ervaring van de taalschool met kinderen bij het leren van de Nederlandse taal is dat degenen die hun "thuis taal" onderhouden sneller de Nederlandse, vreemde, taal leren. Om de kinderen een kans te geven hun "thuis taal" te gebruiken wil de school de bibliotheek van boeken in de "thuis talen" uitbreiden met prentenboeken en voorleesboeken. De school zoekt steun voor de aanschaf van gemiddeld 6 boeken per taal (35 talen!) en berguimte. Voor jongeren in middelbare schoolleeftijd zijn in Utrecht de Internationale Schakelklassen (ISK) de toegang tot de samenleving. Op dit moment zijn ongeveer 300 jongeren in de ISK, voor kennismaking met Nederland: in taal en cultuur.

Afhankelijk van hun capaciteiten zijn jongeren één tot drie jaar in dit traject, waarna de overstap naar een Nederlandse school kan worden gemaakt. Voor de meesten is de overstap naar een gewone school niet eenvoudig, omdat ze in een totaal vreemde wereld opnieuw moeten beginnen. Taalbeheersing is daarbij één van de sleutels voor succes.

Voor 50 alleenstaande minderjarige, leerplichtige, jongens, die in het



AZC Utrecht (Oog in Al) wachten op een uitspraak van de Nederlandse overheid is in september in Lombok een nieuwe school van ISK geopend. Voor deze jongeren is sport belangrijk om emotionele vaardigheden te leren. ISK is daarom voor de nieuwe school op zoek naar een voetbalkooi, waar de jongens zich kunnen uitleven. Ook bij de aanschaf van andere hulpmiddelen is steun van harte welkom.

Bij de opening van de Noodopvang voor vluchtelingen, eerst in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs en nu in Kanaleneiland aan de Amerikalaan, heeft de Stichting Taal Doet Meer (voorheen



lingen

Stichting Kerken en Buitenlanders) eenvoudige woordenlijsten gemaakt voor de eerste communicatie met Nederlanders. Taal Doet Meer ondersteunt ook de taalschool en de ISK en helpt via het project "School is cool" ook leerlingen (uit een vreemde taal) elders in het Utrechtse onderwijs.

Voor volwassenen verzorgt Taal Doet Meer i.s.m. de Gemeente Utrecht taallessen in de bibliotheek.

Met de groei van de vluchtelingenstroom van het afgelopen jaar wordt het beroep op de diensten van Taal Doet Meer steeds groter: meer vraag naar lespakketten, taallessen en taalcoaches.

Bij de start van de adventsactie werd de toename van de kosten geschat op 5000 tot 6000 Euro.

Gezien de voortdurende stroom van vluchtelingen zal in Utrecht de vraag naar taallessen alleen maar groeien en dit bedrag ver overtreffen. Dit feit is voor het pastorale team van de Ludgerus-, Martinus-, en Salvatorparochie reden geweest om te besluiten ook de vastenactie van 2016 te gaan voeren ter ondersteuning van bovenbeschreven projecten. In de komende tijd zal regelmatig in de vieringen voor de actie aandacht worden gevraagd en zal er regelmatig gecollecteerd worden.

Daarnaast is uw gift (nog steeds) van harte welkom op Bankrekening NL66 RABO 0176 9931 18 t.n.v. R.K. Parochie St Ludgerus o.v.v. Vastenactie 2016

Werkmap over de Zeven Werken van Barmhartigheid



Voor de Utrechtse parochies is een liturgische werkmap samengesteld voor gebruik in het heilige jaar van de barmhartigheid, dat paus Franciscus heeft uitgeroepen (december 2015 – november 2016). De map geeft informatie over het jaar van barmhartigheid en bevat een hoofdstuk over 'barmhartigheid in de bijbel'. Vervolgens geeft de mapsuggesties voor de verbinding van een van de zeven werken van barmhartigheid met de zondagslezingen van

een bepaald weekend. Naast een korte bespreking van de bijbelteksten wordt bij de meeste werken ook verwezen naar andere teksten uit de christelijke traditie (van kerkvaders tot de laatste encycliek van paus Franciscus). Foto's van een kunstwerk gemaakt door leerlingen van het Utrechts Grafisch Lyceum illustreren het geheel.

Meer informatie op de site van de Ludgerusparochie en bij pastor Westerveld.



Misschien heeft u al een brief gehad van uw kerk of krijgt u deze binnenkort in uw brievenbus. Het gaat om de Actie Kerkbalans 2016 waarin kerken vragen om een bijdrage voor het werk in de kerk in het komende jaar.

In de begeleidende brief van pastoor Huitink (pastoor van de 3 stadsparochies Martinus, Salvator en Ludgerus) schrijft hij onder andere het volgende:

"Vertrouwen is wat we nodig hebben. Het kerkbezoek wordt minder. Helaas heeft dit geleid tot de gedwongen sluiting van enkele

kerkgebouwen. Toch kijk ik het liefst naar de positieve kanten. Ik zie hoe parochianen samenkomen om te praten over 'geloven in deze tijd'. Zo'n levendige gemeenschap geeft mij vertrouwen om samen de slag naar de toekomst te maken. We zijn rijk aan talent, aan inspiratie en aan geloofskracht."

Op de volgende bladzijde treft u een zogenaamde infographic aan waarin nog eens duidelijk wordt wat de inzet is van alle kerken in Nederland (en R.K. parochies Utrecht).

Kerk en samenleving

De Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk in Nederland in beeld

De kerk en haar leden



3.005
priesters, diakens,
predikanten en
kerkelijke werkers



4.014 kerkgebouwen
in gebruik

5.912.755
ingeschreven leden

574.500 kerkgangers
gemiddeld per weekend



400.600
vrijwilligers zetten
zich in voor de kerk



7.505
koppels
trouwen



42.070 begrafenissen /
crematies



23.880 keer
de doop bediend

De cijfers in deze afbeelding zijn gebaseerd op de meest recente statistieken en geven een gemiddelde over een jaar, tenzij anders vermeld. Copyright © 2016 Protestantse Kerk in Nederland en Rooms-Katholieke Kerk. Alle rechten voorbehouden.

Ruimte voor cultuur



1.429.000 mensen bezoeken de kerk buiten diensten om



58.000 bezoekers voor bedevaarten



638.000 mensen bezoeken concerten en festivals in kerken



95.000 mensen bezoeken een lezing



1.750 kerken zijn rijksmonumenten

Pastorale hulp



50.000 mensen worden door pastoraal medewerkers ondersteund bij rouwverwerking



314.000 ouderen en zieken krijgen bezoek



54.000 mensen delen een gezamenlijke maaltijd

Omzien naar elkaar

80.000 mensen komen naar een inloopochtend/-middag



38.000 mensen wonen interreligieuze bijeenkomsten bij

23.000 jongeren bezoeken jeugdavonden

Financiële hulp en vrijgevigheid



2.020 diaconieën steunen de voedselbank

Jaarlijks worden gemiddeld 129.900 kerstpakketten uitgedeeld



Jaarlijks besteden diaconieën 1.603.600 uur aan financiële ondersteuning van mensen



Wat doet de kerk in Utrecht?

In Utrecht staat de Rooms-Katholieke Kerk middenin de samenleving met **13 kerken**. Maar liefst **1.438 vrijwilligers** zorgen er mede voor het succes van de kerk. De georganiseerde **activiteiten, cursussen, zangavonden** zijn vaak gericht op stadsgenoten die geen kerkgangers zijn.

Bedevaart naar Polen en Lourdesreis voor vrouwen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10 t/m 18 september een 'Bedevaart van de Barmhartigheid' naar Polen. Deze bijzondere bedevaart (per bus) staat in het teken van het door paus Franciscus afgekondigde 'Heilig Jaar van de Barmhartigheid'. De organisatie "2shine" organiseert een Lourdes reis, speciaal voor vrouwen. Beiden i.s.m. VNB.

Onderdeel van dat Jaar zijn de heilige 'Deuren van Barmhartigheid' in kerken overal ter wereld.. Deze deuren zijn een beeld voor Jezus Christus die ons door Zijn lijden, dood en verrijzenis is voorgegaan naar het huis van God de Vader. Deze deuren verwijzen naar Zijn Goddelijke Barmhartigheid, die ook centraal staat



in de openbaringen van Jezus aan de heilige Poolse zuster Faustina Kowalska. Jezus vroeg haar onder meer om de devotie van de Barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart te verspreiden. Deelnemers aan deze bedevaart bezoeken uiteraard het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid nabij Krakau, waar zuster Faustina woonde en waar haar schrijn vereerd wordt.

Tijdens deze bedevaart wordt elke dag de Eucharistie gevierd; ook bezinnen de pelgrims zich op de werken van barmhartigheid. Met deze bedevaart wil het Aartsbisdom Utrecht de genade, kracht en vreugde die Gods barmhartigheid

schenkt, op bijzondere wijze vieren en verder helpen verspreiden. Meer informatie : www.vnb.nl Reis: PO 1603

Bernadette, en jij? Lourdesreis voor vrouwen 8 t/m 12 juni 2016

Ben jij een vrouw en wil je op reis met vrouwen met een christelijke achtergrond dan is deze reis zeker iets voor jou. Vijf dagen met elkaar stilstaan bij het leven van Bernadette Soubirous, het meisje waaraan Maria is verschenen in Lourdes. We willen letterlijk in de voetsporen van Bernadette gaan en nadenken over wat haar leven ons te zeggen heeft. Met elkaar bezig zijn in het geloof, met God, met de ander en met de

wereld waarin je leeft. Aan de hand van het boek 'Brieven van Bernadette', geschreven door P. Chatelion Counet, willen we ons verdiepen in het leven van Bernadette. Ook zullen we o.a. haar geboortehuis, de molen, het cachot en natuurlijk de Grot bezoeken. Bernadette is een inspirerende vrouw. Met verschillende werkvormen zoals creatief dagboekschrijven, meditatie en een

stiltewandeling willen we nadenken over wat haar leven ons in deze tijd nog te zeggen heeft. Deze reis wordt georganiseerd door '2Shine' in samenwerking met de VNB. Meer informatie: www.vnb.nl ; reisnummer: ML 1604.



Gesprek gemeente Utrecht met kerkeigenaren:

Monumentenstatus lastig voor kerken

- Door Werend Griffioen -

'Het liefst zien we dat de religieuze functie van kerken behouden blijft. Dat is het beste voor het gebouw en ook voor de wijk.' Dat zei ambtenaar Alice Gut, specialist Erfgoed van de gemeente Utrecht tegen eigenaren en bestuurders van kerkgebouwen in de stad. Maar met steeds minder kerkgangers dreigt voor veel kerken sluiting. Een kerk waaraan het label 'rijks-' of 'gemeentemonument' hangt moet de eigenaar toch onderhouden. Maar die heeft er vaak te weinig of geen geld voor. Dat vormde een heikel punt op het gesprek dat de gemeente eind vorig jaar met kerkeigenaren in de Jacobikerk hield.

Wethouder Kees Geldof (VVD) die over de monumentale kerkge-

bouwen gaat sloot niet uit dat er in de nieuwe raadsperiode weer gepraat kan worden over gemeentelijke onderhoudssubsidie voor de kerken. 'Dat is een politieke beslissing. Voor nu geldt dat de gemeente alle monumentale gebouwen gelijk behandelt.' Het neemt niet weg dat de gemeente kerkgebouwen

belangrijk vindt als beeldbepalend element en cultuurhistorisch erfgoed.

'Het is goed voor de levendigheid in de stad en als toeristische trekpleister,' aldus Gut. De gemeente bereidt een notitie voor waarin zij haar visie op de aanwezigheid van kerken in de



Wethouder Kees Geldof (links) in gesprek met stadspastoor Ton Huitink foto W. Griffioen

stad ontvouwt. Naar verwachting zal deze 'vóór de zomer' uitgebracht worden.

Dat het bij de kerkeigenaren om geld draait werd duidelijk uit de opmerkingen van verschillende kerkeigenaren. Directeur Frans Ritmeester van de Protestantse

Gemeente Utrecht met zo'n 15 kerkgebouwen liet weten soms van de monumentenstatus af te willen. 'Bouwkundige aanpassingen zouden dan heel wat goedkoper en in elk geval makkelijker zijn. Verkoop zou ook sneller gaan, want de nieuwe eigenaar wil het gebouw kunnen exploiteren en daarvoor wil-ie verbouwen. En in het slechtste scenario moet je een gebouw kunnen amoveren,' zei hij, daarbij doelend op slopen.

Pim Gerritsen van 'Het Broodhuis', de vroegere synagoge aan de Springweg, vroeg aan de wethouder wat de eigenlijke bedoeling is van de gemeentelijke notitie. 'Jullie hebben de subsidie geschrappt. Wat gaat het doel van jullie notitie dan nog worden?' Geldof benadrukte daarop dat het een algemene visie

wordt. 25 vertegenwoordigers van kerkgenootschappen namen deel aan het gesprek. Ook pastoor Huitink die 13 kerkgebouwen onder zich heeft was er. De stad telt volgens de afdeling Erfgoed van de gemeente 65 kerken en 5 kerktorens met de monumentenstatus.

De eerste Joseph-loze zondagen

- Door Charles Vrencken -

Na een opmerkelijk volle kerk in de Kerstnacht (met nogal wat jongeren!) volgden twee Joseph-loze zondagen in dit Jaar van Barmhartigheid. Het dichtzijn van de Joseph was toch meer confronterend dan ik dacht. Menigeen voelde zich ontheemd die twee zondagen. De eerste zondag nog niet zo, de bekende "overdosis" met Kerst, maar vooral met Driekoningen. Mensen zwermden uit over heel Utrecht of zetten de TV aan. En –het moet gezegd- in dit zogenaamde *seculiere Nederland* weet je écht niet wat je moet kiezen.

In Utrecht alleen al zijn er tientallen kerken en kapellen, die allemaal (en bijna allemaal om stipt 10 uur) roepen: "kies mij, kies mij". Op televisie kun je zappen naar de religie-uitzendingen van de VRT, KRO, EO, RTL of op Radio

4 of 5. En dat de hele zondag... Zelf wilde ik graag het afscheid van Bernadette van Dijk meemaken in de Jacobus op 27 december, begrijpelijk toch emotioneel. Met Driekoningen zapte ik van Nederland Zingt (EO), Scherpenheuvel (VRT), naar Meersen (KRO), Hour of Power en weer terug én dat onder het genot van een kop koffie met een overgebleven oliebol... Maar ik miste toch iets. Enfin, de 10^e was er weer een viering in de Joseph. Echter, zonder communie-uitreiking, tot veler verdriet. Het deed en doet hen niet besluiten elders te gaan shoppen.



De Joseph met Driekoningen (leeg)

Standbeeld paus Adrianus VI onthuld

Burgermeester Van Zanen van Utrecht onthulde donderdagmiddag 17 december het standbeeld van paus Adrianus VI op het Pausdam in Utrecht, pal naast Paushuizen. Het beeld is een geschenk van de afdeling Utrecht van het Prins Bernhard Cultuurfonds aan de inwoners van de stad, vanwege het 75-jarig bestaan van dit fonds. Samenwerkingspartner is de Vereniging Oud-Utrecht. Het beeld

van de enige Nederlandse paus in de geschiedenis is gemaakt door beeldend kunstenaar Anno Dijkstra, die het samen met de burgemeester onthulde. Bij de onthulling waren ook kardinaal Eijk en mgr. Woorts aanwezig. Na de onthulling werden de klokken van de Domtoren geluid; als eerste klonk de Adrianusklok. Bron: Aartsbisdomnieuws no. 117



Stromen:

Dat wij volstromen met levensadem / En schreeuwen eindelijk geboren

– dicht Huub Oosterhuis. Dat verlangen naar bevrijding, naar geboorte, naar nieuw begin kennen we allemaal. Toch lijkt het vaak alsof wij onze adem juist inhouden. Bang om overspoeld te worden door de maalstroom van de tijd?

De toekomst van onze kerken en geloofsgemeenschappen is onzeker. We mogen nog een half jaar op zondagochtend vieren, maar daarna is dat waarschijnlijk afgelopen. Dit uitstel is bedoeld om nieuwe vormen te laten ontkiemen, maar dat lukt nog niet zo goed, want de oude bedekken de aarde.

En we luisteren met ingehouden adem naar verhalen over vluchtelingenstromen, de asieltsunami, de instroomcijfers. Deze beeldspraak, die ook in andere landen wordt gebruikt, heeft bij ons des te meer zeggingskracht. Als bewoners van een land onder de zeespiegel kennen wij de vernietigende kracht van water maar al te goed. En dan klinken de bezwingingen van politici over dijken opwerpen en stromen indammen al gauw als iets dat logisch en goed is.

Dit negatieve aspect van stromen staat haaks op de manier waarop in de Bijbel over stromen wordt gesproken. Daar is sprake van stromen die de mens iets geven

waarvan hij kan leven: water uit de rots geslagen, room en honing, de Geest, wijsheid, vruchtbaarheid, vrede, recht en gerechtigheid. En wat gebeurt er als we op die manier naar de vluchtelingenstromen zouden kijken? Niet vanuit angst voor chaos maar vanuit de hoop, het vertrouwen, dat de stroom iets goeds brengt. Dan zouden we niet alleen de ander werkelijk zien, maar de ander zou ook ons kunnen zien en ons wat kunnen leren over onszelf en onze manier van leven dat wij niet wisten.

Stromen, stroom, stroming – ze verbeelden een onstuitbare beweging, die zowel kan leiden tot ondergang en dood als tot

geboorte. Een mooi thema om een jaar me bezig te zijn. En dat is wat we gaan doen in de Dominicus. Het thema zal terugkeren in verschillende vormen, expliciet en zijdelings: lezingen, debat, muziek workshops, waarschijnlijk zelfs een excursie met boot. Daarnaast zijn er onze vaste activiteiten zoals het Kenniscaf e, meditatie, Dominicusleesgroep. Geef u op voor de digitale nieuwsbrief en laat u meevoeren: via www.denieuwedominicus.nl of stuur een mailtje naar info@denieuwedominicus.nl.

*Anja van Leusden
(voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dominicus)*



Rooster zondagsvieringen

Ludgerusparochie t/m zondag 13 maart 2016 1)

	Antoniuskerk zo. 9.30 uur Byz. 10.30 uur	Dominicuskerk zo. 9.30 uur	Jacobuskerk zo. 11.00 uur	Josephkerk zo. 9.30 uur	Nic. Mon. kerk zo. 11.00 uur	Rafaëlkerk zo. 11.00 uur
Zo. 7 feb.	Euch. viering	Woorddienst	Taizéviering	Carnavalsmis	Euch. viering	Euch. viering
Wo. 10 feb. Aswoensdag	viering in Dominicus	Woorddienst	Euch. viering	GEEN viering	zie Ludgerus Actueel (LA)	Euch. viering
Zo. 14 feb.	Fam. viering	Euch. viering	Euch. viering	Woorddienst	zie LA	Euch. viering
Zo. 21 feb.	Byzant. viering	Woorddienst	Euch. viering	GEEN viering	Euch. viering	Euch. viering
Zo. 28 feb.	Woorddienst	Euch. viering	zie LA	Euch. viering	zie LA	Euch. viering
Zo. 6 mrt.	Euch. viering	Woorddienst	Taizéviering	GEEN viering	Euch. viering	Euch. viering
Zo. 13 mrt.	Woorddienst	Euch. viering	Euch. viering	laatste viering in Josephkerk: pastoor Huitink	Woorddienst	Euch. viering

WEEK- en ZATERDAGVIERINGEN:

Eucharistievieringen : Rafael do. 9.30 | za. 19.00 | andere dagen: zie Ludgerus Actueel | **Vesper**: wo. 19.00 Antonius |

1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.30 ; Jacobus 10.30 | **Gebedsdiensten**: Joseph elke woensdag 9.30 uur

Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e,4e en 5e zondag

In de **Dominicuskerk** is er vanaf woensdag 17 februari om 19.00 uur elke woensdagavond in de Vasten een **oecumenische vesper**

1) NB update 13-1-2016 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden;

Raadpleeg op www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 voor actuele informatie.



**Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.**

ANBI nr. 813846481

Wilt u ons helpen?

www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.
St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis

Agenda berichten



VIERINGEN

Vieringen in de Josephkerk

Vanaf januari is er elke week op woensdagmorgen om 9.30 uur in de Josephkerk een gebedsviering; ook in de eerste week van de maand (week van 1^e vrijdagviering).

Bovendien is er op elke tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk een zogenaamde kleine viering. Het is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola.

Laatste viering in Josephkerk

Op zondag 13 maart 2016 datum zal het patroonsfeest gevierd worden en vindt ook de laatste Eucharistieviering plaats in de Josephkerk met pastoor Huitink als voorganger. De viering begint om 9.30 uur. Zie t.z.t. Ludgerus Actueel voor meer informatie.

1e Vrijdagvieringen

Elke eerste vrijdag van de maand zijn er de gebruikelijke 1^e Vrijdagvieringen in de Dominicuskerk (10.00 uur); Josephkerk (10.30 uur) en de Josephkerk (10.30 uur).

Aanvangstijden vieringen gewijzigd

In diverse kerken in onze parochie zijn aanvangstijden per 1 januari 2016 gewijzigd. De Antonius en de Dominicus beginnen voortaan om 9.30 uur. De Josephkerk blijft op 9.30 uur. De Jacobuskerk begint nu om 11.00 uur evenals de Rafaelkerk (ongewijzigd). De Nicolaas-Monica in principe om 11.00 uur; raadpleeg Ludgerus Actueel of de website voor actuele gewijzigde aanvangstijden in verband met vieringen Spaanstalige gemeenschap in Nicolaas-Monica

om 11.30 uur (2^e en 4^e zondag). Elders in dit blad treft u het rooster van vieringen aan.

Familievieringen Antoniuskerk

Op zondag 14 februari vindt er weer een familieviering plaats in de Antoniuskerk. Aanvang : 9.30 uur. Van harte aanbevolen voor jong en oud. Op paaszaterdag 26 maart is er om 19 uur een kinderpaaswake. Wil je meespelen in het paasspel? Stuur dan een mal naar familievieringantonius@gmail.com; voorafwordtenkelekeren gerepeteerd.

Vastenvesper Jacobuskerk

Binnenkort begint de voorbereidingstijd van het Paasfeest. In de Jacobusgemeenschap, Zuilen, is het gewoonte om dan met elkaar op wekelijks op vrijdag aan het begin van de avond samen te komen om te bidden. Na afloop gebruiken de aanwezigen met elkaar een eenvoudige maaltijd. Dit jaar worden uit de bijbel teksten gelezen over vreemdelingen en vluchtelingen. God komt op voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Als wij zeggen in God te geloven heeft dat gevolgen voor onze omgang met vreemdelingen en onze verantwoordelijkheid in de samenleving. Er wordt dan ook aandacht gevraagd voor de vastenactie van de parochie met een mandje dat aan tafel rondgaat . Eerste bijeenkomst: vrijdag 12 februari 2016 18 uur. Iedereen van harte uitgenodigd.

VERDIEPING

Wereldwake in de Dominicuskerk

Sinds het begin van de Advent wordt elke dinsdag om 11.00 uur achterin de kerk een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld, met kaarsen, teksten, muziek en gebeden.

In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.

ALS JE BIDT, BID DAN. ALS JE DANST, DANS DAN!

Op weg naar Pasen met Teresa van Avila in de Janskerk Tijdens de veertigdagentijd willen we 'de weg naar binnen zoeken'. Dit doen we aan de hand van Teresa van Avila, een 16^e eeuwse Spaanse mystica, die rondtrok om kloosters te stichten en te hervormen, een zelfbewuste vrouw in een door mannen gedomineerde wereld. En een Godzoeker, iemand die zich richtte op gebed, extatische ervaringen had, op zoek gaat naar haar ziel, waarvoor ze de metafoer van de 'innerlijke burcht' gebruikt. Dat gaat voor haar ook gepaard met innerlijke strijd, het loslaten van haar ego, met een donkere nacht zoals haar medebroeder Johannes van 't Kruis dat omschreven heeft. Gericht op de weg naar binnen, om de creatieve liefde geboren te laten worden, en zo in de wereld te staan. Levend in het Nu, biddend en dansend, tussen de potten en de pannen in de keuken is Gods licht te vinden. Concreet gaan we dit doen door middel van een aantal activiteiten en de vastenkalender. Een kort overzicht van de activiteiten staat hieronder weergegeven. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we je naar de website van de EUG (www.eug-janskerk.nl).

1. Dansmeditaties in de Janskerk (17 februari 's avonds en zaterdag 5 maart overdag)
2. De spiritualiteit van de karmel, woensdag 2 maart 19:30 uur
3. Schilderworkshop rond 'de burcht van de ziel', maandag 14 maart 19:30 uur
4. Workshop 'De smaak van vasten', dinsdag 9 februari 19:30 uur
5. Lectio Divina met Teresa van Avila, woensdag 9 maart 20:00 uur

Begeleide meditatie

'Een waterbekken wacht tot het volloopt en geeft vanuit zijn volheid, het wordt zelf niet leeg', zegt Bernardus van Clairvaux. De begeleide meditatie cirkelen dit voorjaar rond dit thema. Met behulp van verschillende meditatievormen vanuit de christelijke traditie heb je aandacht voor de stroom die naar jou toekomt en die jou wil vervullen. Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom.

Locatie: Dominicuskerk Palestrinastraat 1 *Data:* donderdag 11 febr. 20.00-21.30 uur 17/3, 14/4, 12/5, 9/6 *Kosten voor hele reeks (6 avonden):* €75,- (overmaken op bankrek. NL90RABO0115783067 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus) *Kosten losse avond:* €15,- *Aanmelding en informatie:* info@seintjebos.nl

Leerhuisavond

Op maandag 1 maart wordt door de werkgroep Kerk en Israël een leerhuisavond aangeboden in het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 (achter de Majellakerk). In deze bijeenkomst spreekt mevrouw Tirtza Middleton, lid van de Liberaal Joodse gemeente in Utrecht, met de aanwezigen over de viering van de joodse feestdagen. Aanvang 20 uur.

Dominicusleesgroep

De Rooms-Katholieke Kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. Maar wat dan wel? De Dominicusleesgroep buigt zich over deze vragen aan de hand van *Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak*, geschreven door Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie (UvT) en lekenDominicaan. *Datum:* dinsdag 1 maart 20.00 uur-21.30 uur (verder eerste dinsdag van de maand.) *Locatie:* Palestrinastraat 1 *Kosten:* €19,50 (aanschaf boek) *Aanmelden:* secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

CULTUUR

Chinese liefdesverhalen

In deze tweede aflevering van de serie Oerverhalen vertellen Bob en Esther (Jing) Wang van de Chinese geloofsgemeenschap uit de Pniëlkerk Chinese liefdesverhalen en leggen deze naast verhalen uit het Hooglied.

Aankleding en hapjes zijn natuurlijk Chinees.

Locatie en datum: Dominicuskerk, Händelstraat zondag 14 februari, 16.00-18.00 uur *Vervolgdata:* 10/4 (Indonesische oerverhalen) en 22/5 (verhalen uit verschillende culturen over de zondvloed) *Toegang:* volw. €7,-/kinderen €2,- (incl. consumptie)

Aanmelden: secretariaat@dominicuserkrecht.nl
of tel. 030-2935245 (werkdagen 9,00-12.00 uur)

Passiecantate Olivet to Calvary

Concertante uitvoering van de indrukwekkende passiecantate John Henry Maunder (1858-1920) door een projectkoor onder leiding van dirigent Bery Oude Kempers. Maunder vertelt de laatste week uit het leven van Jezus. Op geraffineerde wijze maakt de opgewektheid van de intocht in Jeruzalem geleidelijk plaats voor een grimmige stemming. De relatief eenvoudige structuur en de toegankelijkheid geven de muziek een extra lading. Het stuk wordt uitgevoerd met orgel en twee solisten (tenor en bas/bariton) en duurt ongeveer vijf kwartier. Organisator is de Stichting Vrienden van de Dominicus. *Locatie/datum:* Dominicuskerk; zondag 13 maart, 15.00 uur *Toegangsprijs:* volw. €7,50/kinderen €5,- (incl. consumptie) *Kaartverkoop:* info@denieuwedominicus.nl (betalen bij de entree)

DIVERS

Contactmiddag voor 55-plussers Dominicuskerk: donderdag 18 feb 14.30-16.30 uur

In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel – o.a. scrabble, rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor alle 'ouderen' van 55+ in Utrecht West. *Locatie:* Palestrinastraat 1 *Vervolgdata:* derde donderdag van de maand *Contactpersoon:* Mieke Pijper, Noltheniusstraat 53, 3533 SG Utrecht, tel: 030 2945721, erikmieke@zonnet.nl

Droge voeten. Dominicuskerk zondag 6 maart, 20.00-22.00 uur

In het kader van het jaarthema 'stromen' van De Nieuwe Dominicus vertelt hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wat er allemaal bij komt kijken om het water in onze parkvijvers, sloten en kanalen schoon te houden en ervoor te zorgen dat er niet te veel en niet te weinig water in staat. *Locatie:* Dominicus, grote zaal, Palestrinastraat 1 *Toegang:* €7,- (incl. consumptie) *Aanmelden:* info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

TERUGBLIK

In diverse kerken was er op Kerstavond een (herdertjes)viering voor de kinderen en hun familie en vriendjes. Bomvolle kerken met sfeervolle Kerstverhalen. Hier ziet u een paar impressies.



PERSONALIA

Vertrek hoofdredacteur Martinus Magazine

Werend Griffioen is na zijn ontslag als hoofdredacteur van Martinus Magazine niet ingegaan op het aanbod als eindredacteur van ons parochieblad te gaan functioneren. De redactie van Ludgerus Magazine betreurt dit vertrek ten zeerste en wil Werend hartelijk danken voor zijn collegiale en professionele inzet, ook voor ons magazine.

Nieuw mailadres pastor Smits

Het nieuwe mailadres van pastor Koos Smits is: p.ksmits@kpnmail.nl.

Iemand
verliezen
is al erg
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl